

A a n g e b o d e n  
aan de heer W.M.B.Bosman  
ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum  
als gemeente-secretaris van Zandvoort.

- - - - -

Telkens als U in dit album gaat kijken  
vindt U veel stof voor een praatje,  
Hetzij door de woorden of rijmelarijtjes  
hetzij door het beeld van een plaatje.  
Dan gaan ook beslist de gedachten weer uit  
naar dit feest en de feestelingen,  
Dan komt als een film weer Uw jubilé,  
met alle herinneringen.

Dit is zo in 't kort wel het doel van dit boek,  
Wil veel genoeg daarvan beleven.  
Het wordt U op deze bijzondere avond  
als bijzondere attentie gegeven.  
U vindt er Uzelf én de ambt'lijke sfeer,  
't secretariepersoneel, oude vrienden,  
Allen met wie er dit feest werd gevierd,  
U kunt ze hier altijd in vinden.

Het secretariepersoneel.

Zandvoort, 11 december 1955.









*„De welvaert spruit uit kloeck beleid van amptenaeren  
die nacht en dag zich zelfs niet spaeren, geschapen  
tot een ieders nut.”*

*(Vondel)*



het het bereiken van deze zilveren mijlpaal  
op het glibberige ambtelijke pad

Wens ik u van harte proficiat

Ik hoop dat u nog vele jaren met moed, beleid en trouw

Uw diensten mag verlenen in het belang van provincie,

gemeente, Touring en dat van de woningbouw



F. E van Caspel





Hooggeachte heer Secretaris,

Met veel genoegen voeg ik bij alle oprechte  
gelukwensen in dit album de mijne toe. Ik hoop van  
harte, dat het U gegeven moge zijn Uw belangrijke  
taak op het gemeentehuis als ook daarbuiten nog  
- vele - jaren in de beste gezondheid te kunnen  
verrichten.

*D. B. B. B.*

D. B. B. B.

Zeer geachte secretaris,

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid te op dit albumblad van harte geluk te wensen met uw 25-jarig ambtsjubileum.

Van deze vijf en twintig jaren heb ik te regneren op de secretarie van Landvoort meebeteeld. In die jaren hebben zich op het Landvoortse gemeentebestuur veel spannende gebeurtenissen afgespeeld, waarvan de ambtsnemers op de secretarie, achter de coulissen, hebben kunnen meegenieten.

Maar wat mij bij het overdenken van de afgelopen jaren vooral heeft is, dat zich in het vlak van de persoonlijke verhoudingen op de secretarie zo weinig ernstige moeilijkheden hebben voorgedaan. Als er eens iets mis ging wist u steeds op rustvolle wijze een oplossing te vinden. Ook heeft u steeds een open oog gehad voor de belangen van het secretariepersoneel op het gebied van





de arbeidsvoorwaarden.

Persoonlijk ben ik u bijzonder dankbaar voor, dat ik al die jaren van uw bekwaame en humane leiding, mogen werken.

Ik wens u nog vele goede en vruchtbare jaren toe.

W. Harting

W. HARTING

Zandvoort, 1 dec. 1965.



Maar de jubilaris.

Het was, dunkt mij, een goede gedachte u bij gelegenheid van uw zilveren jubileum als secretaris van Landvoort een album aan te bieden, waarin voor al uw medewerkers ter secretarie in de afgelopen 25 jaren een plaatsje is ingeruimd voor hun - goed of minder goed geslaagd - honderdfeitsel met bijschrift. Het inplakken van een foto van de ondergetekende, die het voorrecht had langer dan 30 jaren in de letterlijke zin van het woord met u te mogen samenwerken, was eenvoudig genoeg. Het bijschrift leverde meer moeilijkheden op. Waarmee zou ik moeten beginnen en waarmee eindigen? Wij hebben immers in al die jaren samen zoveel beleefd en meegemaakt, dat het te veel plaats zou vragen om dit - zelfs in beknopte vorm - te vermelden.

Misschien krijg ik daartoe op een later tijdstip nog eens de gelegenheid.

Bij de viering van een vorig ambtsjubileum van u heb ik het gewicht van - en de vele facetten, verbonden aan het ambt van gemeentesecretaris al eens belicht. Ik zal dit nu niet herhalen.

Alleen

Alleen dit: voor uw medewerkers is het belangrijkste facet van uw ambt uiteraard, dat u hun chef bent. Over de wijze, waarop u dit deel van uw taak in de verscheiden kwarteeuven heeft vervuld mogen zij - en zeker de ondergeschikten - zich wel een oordeel aanmatigen. En daarbij komt u met een goed cijfer uit de bus! U was niet alleen een behaamden en humaan chef, van wiens brede kennis en diep inzicht velen hebben geprofiteerd, maar u hebt ook menigeen voortgeholpen op de ambtelijke levensweg en in moeilijke tijden bijgestaan. Voor dit alles breng ik u ook persoonlijk mijn oprechte dank.

Met grote dankbaarheid dient hier ook te worden gememoreerd, dat in de afgelopen 30 jaren onze samenwerking nimmer door een ernstige wankeelheid of ernstig meningsverschil is verstoord.

Waarde jubilaris: in mijn ogen zijt ge in vele opzichten een sterk mens. Er is eens gezegd: "wie met de sterke omgaat, wint aan kracht." Ik heb persoonlijk door mijn omgang met u mogen ondervinden dat dit een waar woord is.

Naar de mens gesproken zullen onze ambtelijke wegen zich binnen afzienbare tijd scheiden. Hoge tot dat tijdstip - en hopelijk ook daarna - onze verhouding zo goed blijven als ze altijd is geweest.

Tenslotte: mogen er nog vele jaren voor u zijn weggelegd, zowel in ambtelijk als in persoonlijk opzicht rijk gezegend!

Landvoort, 1 december 1965.

Met u toegewijds,  
Krönnevel  
ref. ter secretarie.



Afdeling I nu.



De staf en stut des secretaris  
vormt wel dit viertal hier.  
Een brain-trust, zou men kunnen zeggen,  
in de molen van papier.



Kampen, 26 maart 1990

De heer W.M.B. Bosman  
C. v.d. Werffstraat 10  
2042 OG ZANDVOORT

Zeer geachte heer Bosman,

Het heeft mij bijzonder goed gedaan, dat u uw sympathie en medeleven aan mij hebt betuigd.

Mijn actie heb ik niet ontketend, omdat mijn goede naam door iemand bedoezeld zou zijn, maar om aan iedereen duidelijk te maken, dat de politiek zuiver en eerlijk moet zijn en dat onfatsoen uit de politiek geweerd moet worden.

Wellicht heb ik mij onbewust wel laten inspireren door uw spreuk op het Zandvoortse gemeentehuis, maar in ieder geval door de versregels die A. Kuyper altijd citeerde:

"Durf te zijn rechtaan, rechttoe  
Durf alleen te gaan  
Durf geloven in je doel  
Durf daarvoor te staan"

U en mijn Zandvoortse periode ben ik nog steeds niet vergeten, omdat het een boeiende en zeer bijzondere tijd is geweest.

Een goede gezondheid toegewenst en Gode bevolen.

Met vriendelijke groet,

H.C. Kleemans

**zandvoort**

1 augustus 1962

1 november 1964



een "beeldige" tijd



Geachte Secretaris,

Met genoegen danken mijn vrouw en ik terug aan de goede tijd,  
die wij in Zandvoort mochten doorbrengen en waar in onder  
uw leiding op zeer plezierige wijze mocht werken.  
Op deze voor u en de gemeente vreugdevolle dag,  
wens ik u voor uw verdere leven en ambtsperiode toe,  
al wat mooi, voortreffelijk en goed is.

H.C. Kleemans  
Adegeest 1

**LEIDERDORP**





Young geleerd, oud gedaan.

Wat gezegd is wel heel toepasselijk op mijn loopbaan als leerling-ambtenaar in Randvoort en thans 20 jaren later secretaris-ambtenaar te Soest. Maar die opleiding, dat is een voornaam ding. Je kunt veel goeds opsteken, maar ook veel kwaads. Dat laatste heb ik op de Randvoortse secretaris niet ontmoet. Nadat mij nog steeds als bijdrager in m'n leven bij blijft, is hedger mij in Randvoort is bijgebracht, n.l. liefde voor het vak, accuratesse en gestadig doorwerken. Dat ik mijn heer Bosman mij daarin een voorbeeld is geweest, daar ben ik ik nog steeds dankbaar voor. Het is fijn een chef te mogen hebben, die niet qua rang, maar qua kwaliteit boven je staat. Van 6 mei 1945 af tot 1 september 1948 heb ik de leerling-ambtenaar mogen zijn. Ik had in de een groot vertrouwen en ik vlei me met de gedachte dat ik in mij ook een beetje vertrouwen hebt gesteld, want welke chef geeft 'n ongehuwde klerk van 23 jaren een middag vrij af om met de dochter van de chef te gaan schaakspelen? Toen besepte ik dat vertrouwen nog niet zo, maar als je zelf vader wordt en kinderen hebt, 'ja, dan begin je die geste naar te waarderen! Secretaris, en zijn ambte-

die ook in de vrije tijd zich uitsluitend in het vak verdiepen.  
Nu, dat doe ik niet. Hij sportieve prestatie en liefhebberij is  
in de vakantie door de bergen te mogen dwalen. Ik liet mij  
op een foto daar ook staan praten met een berggids boven  
op de top van de Similaun in Oostenrijk. Maar niet te niet,  
want de rest was dik in de mist, maar ik sta er redelijk op  
en ik hoop dat u uw jongste bediende van toen er nog in  
herkent. Hartelijk gefeliciteerd met uw 25 jarig jubileum  
als secretaris van Handvoort. Hij felicitaties gelden natuur-  
lijk ook uw gezin, dat zo nauw bij dit jubileum is betrokken.  
Uw onvergetelijk jubileumfeest wordt u toegewenst door

A. Weeda

A. WEEDA.

Werk 1/2 de Handvoort  
van 6 Fei '45 tot 1 September 1940.  
Thans Hoofdcammineer A  
de Soest.

Soest, 26 November 1965.

„WURF-PRAET”



WULLUM v.d. WURFF:

Op 't raadhuis zijn  
bosjes mannen; maer  
goed dat-er é é n  
B o s m a n is.



Rangeboden door P. Sorber.  
ter gelegenheid van het  
jubileum van de heer  
W. M. B. Bosman.



- B. het begin van dit feestelijk gedicht,  
dat aan mijn hoogste chef is gericht.  
O. het oog van de meester dat alles ziet,  
wat op de afdelingen ter secretarie geschiedt.  
S. de secretaris, die een kwart eeuw lang,  
zijn morgen heeft gewijd aan het handvoorts belang.  
M. de mijlpaal, die niet ieder bereikt in dit leven,  
daarom is Uw jubileum met zoveel luister omgeven.  
A. de ambtenaar, waarmede U verkeert,  
en die dagelijks veel van u leert.  
K. de noodzaak dit gedicht te besluiten.  
„Zilveren jubilaris,” ik wens U spontaan  
veel voorspoed op Uw verdere levensbaan.

Handvoort, 11 december 1965

Parker

' Men only '

Die keer toen u mee ging naar  
Amsterdam  
- op een zaterdagmiddag met een man  
of tien -  
We zwierven langs 't Rokin en over  
de Dam,  
We wilden het Rijksmuseum wel zien.

Een expositie, een van de vele,  
Kunst uit het Noorden en Zuiden bijeen,  
Maar 't mooie alleen kan danig  
vervelen  
En daarom stapten we spoedig heen.

Meester Merens, die voor ons het  
uitje bedacht,  
Wist ergens een 'smitse' waar 't goed  
was dineren,  
De schotels hebben niet lang gewacht  
Als jagers waren we aan 't verteren.

Maar 't jachtfestijn liep ook op een eind,  
De lichtjes van 't plein gingen lonken,  
Het kleine theater, waar 't muzekind deint,  
Zag ons in verrukking verzonken.

't Werd snel te laat en geen trein stond meer klaar  
Om ons naar Zandvoort te voeren,  
Lopen ging slecht, de taxi's dan maar,  
Chique en duur was dat nachtelijk toeren.

We kwamen wat laat bij moeder thuis aan,  
Nog vol van de steedse grollen,  
We dachten: zou zoiets geen tweede keer gaan ?  
Eén avond getienen verdollen ?

Heel lang is 't geleen maar niets deed verbleken  
De glans van met allen een avondje uit,  
Nu niet meer op geld en het andre gekeken,  
We doen het nogeens, kom mannen vooruit !



*DvToor.*

Zeer geachte Heer Secretaris !

Met uw jubileum feliciteer ik u van harte! Ik hoop, dat het u gegeven moge zijn, ook in de komende jaren op de u eigen wijze, datgene te ondernemen en te verrichten, hetgeen naar uw goeddunken in het belang van de gemeente en van het onder uw leiding werkzame personeel behoort te worden gedaan.

Het raadsbesluit van 9 december 1940 was echter naar mijn mening destijds in meer dan één opzicht van betekenis. Uw benoeming tot gemeentesecretaris leidde er immers toe, dat verschillende ambtenaren, waaronder mijn persoontje, door uw toedoen werden bevorderd.

Voor mij werd daardoor toen de weg geëffend om in het huwelijksbootje te stappen.

Ik heb er dan ook later nimmer moeite mee gehad om vast te stellen, sinds welke datum u als chef van de administratie alhier de scepter zwaait.

Dit punt is echter niet het enige, waarbij uw naam voor mij bij een terugblik naar vroeger in een prettige herinnering voortleeft.

Ik denk vooral ook aan de vele bemoeiingen, die u op eigen gezag op u nam om te voorkomen, dat de "ravitaillering" van het gemeentepersoneel en zijn aanhang in de zgn. hongerwinter niet al te zeer in het gedrang zou komen.

Het was voor u voorwaar geen gemakkelijke tijd in die jaren.

Ik heb gemeend als "oudere ambtenaar" bij een gelegenheid als deze op dit laatste nog eens de aandacht te moeten vestigen om daarmee tot uiting te brengen, hoezeer ik zulks heb gewaardeerd.

Anderen zullen, naar ik aanneem, met hun pennevrucht in dit album stellig het een en ander naar voren hebben gebracht omtrent uw doen en laten in het meer recente verleden.

Daarom wil ik het hierbij laten.

22 november 1965.



*W. Linnik*





*Geachte Secretaris,*

*Bij een groeiende organisatie past een doelmatige specialisatie. Aan deze gedachte werd in het jaar 1954 gestalte gegeven door de vorming van de afdeling financiën, onderwijs, personeelszaken en belastingen.*

*U vertrouwdde de leiding van deze nieuwe afdeling aan mij toe. Sederst 1 mei 1954 mocht ik in goede harmonie met u samenwerken, welk feit ik graag in uw herinneringsalbum vastleg.*

*J. Hoogendoorn*

*J. Hoogendoorn.*

Financiën, onderwijs, personeelszaken.



Opnieuw een klaverblad van vier  
dat slechts geluk ons brengen kan,  
Mede dank zij de computer  
(al maakt dat ding er soms wat van).  
Maar niettemin kan iedereen  
op het salarisstrookje lezen  
Wat zij of hij door de goede zorgen  
van afdeling II krijgt toegewezen.

1940 -

1965.



Van al wat U in Uw domein  
in 't raadhuis voor de badplaats deed  
wordt - daarvan kan ik zeker zijn -  
vandaag de aandacht wel besteed.



W notab, die U uit Uw hoekje  
met uitzicht op het Raadhuisplein  
over Landvoorts' huishoudboekje  
aan D. en W. zond; het is mijn  
bedoeling niet U daarvoor te prijzen.

Ook wil ik niet op 't Strandschap en de pot  
voor beelden langs de straat gaan wijzen,  
of op 't Gemeenschapshuis, eerst krot!

Als Uw voormalig ambtenaar  
Leg ik enkel Dank U op dit feest,  
„voor 't feit, dat vijfen twintig jaar  
„U zo'n stadhuis-chef bent geweest!”

Uw kamer was steeds te bereiken  
en niet voor 't werk alleen:  
ook elk privé-probleem ging wijken,  
als je ermee bij U verscheen.

Dat gold in 't klein, maar ook in 't groot:  
U interesseerde 't allemaal!

De oplossing, die U steeds bood,  
was altijd goed en.....radicaal!

De sfeer, die U op 't raadhuis brengt,  
maakt, dat je - en terecht -  
nog jaren lang na Landvoort denkt:

„t Was daar lang niet slecht!”

Ik wens U daarom, kort en goed,  
dat U Uw werk mag blijven doen,  
zoals U 't reeds een kwart-eeuw doet,  
tot dat 't tijd wordt voor pensioen!

Mijn wens beamen, onverdeeld,  
die met mij op de foto staan.

Alleen.... de tekst viel uit het beeld!

Dat is dus mis gegaan! Uchrijen.





Geachte Secretaris,

Vanuit de West moge ik, mede namens mijn vrouw, u van harte gelukwensen met uw 25 jarig jubileum als secretaris van de gemeente Zandvoort.

Mede door uw hulp is het ons mogelijk geworden hier in de West te leven en te werken. Ook bijzonder dankbaar zijn we voor de prettige tijd die we in Zandvoort hebben doorgebracht.

Het moge u gegeven zijn nog vele jaren in goede gezondheid uw krachten aan de Zandvoortse gemeenschap te geven.

Puracao, december 1965.

*W. J. Meerwijk*

W. J. MEERWIJK

**Langs de vloedlijn**



Stormen moet men  
overwinnen door  
er tegenin te gaan.



Hoewel pas kort in dienst van Tandvoort  
heb ik reeds veel over U gehoord,  
U staat, wanneer het maar even gaat  
voor Uw ambtenaren steeds paraat.  
Mijn wens is in het kort samengevat.  
Secretaris

„Van harte Proficiat”

A stylized, cursive handwritten signature in dark ink, which appears to read 'A. H. Meijer'.

A. H. Meijer.

De staat van dienst van ondergetekende in Zandvoort is snel verteld en in een kort tijdsbestek gehoord, maar in dichtvorm is het ook snel gelezen, want op één februari van dit jaar werd hij aangewezen om zijn krachten in "Uw" gemeente in te zetten en een daling van het aantal inwoners te beletten.

Hij kwam daarom op zes mei met zijn gezin de prachtige gemeente Zandvoort in en werd op die datum met vier personen in het bevolkingsregister opgenomen aan het adres Lorentzstraat tweehonderd acht, dat uitzicht biedt op duinenpracht.

In september van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt hij elke dag weer mee, als Zandvoorts "ingeland", betrokken bij het plaats'lijk wel  
(en wee.

Geachte Secretaris wij felici-  
(teren U met Uw jubileum en hopen nu, dat Hij, die U hiervoor de  
(krachten heeft gegeven U met Uw familie en bekenden  
(mag doen beleven,

dat U in goede gezondheid nog heel veel jaren mag blijven werken, tot Zandvoorts welvaren.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
H. V. MARLE.





gedreven door werklust, moed en kracht  
 Bepijng hij nu ongelukkige wegen  
 Onbegrip crisis en krijg kwam hij tegen  
 Een uitzicht vaak zo fraai als de nacht

Wanneer dit werd gevraagd  
 Ken hij zichzelf vloem  
 Geen macht dan doet hem hem doen wijken  
 Dien steun, hij werd erdoor gevraagd

Zo intiment dan de liefde van 't werk  
 En de sfeer, die hij kreukt  
 Help anderen te worden zo sterk

Zie hoe 't verleden nu flincklacht  
 Hem lieknicht en merkt  
 Allet wijcheit, begrip, den arbeid betracht

  
 J.J. Y. ESTERH

Geachte heer Secretaris,

Mijn echtgenote en ik wensen U van harte  
geluk met Uw ambtsjubileum en spreken hier-  
bij de wens uit dat het U gegeven moge zijn  
in goede gezondheid Uw werk nog vele jaren  
in het belang van de gemeente en de collega's  
zal mogen doen.



*A. A. A. A.*



Hierbij moge ik U mijn oprechte  
gelukwensen aanbieden met Uw  
zilveren ambtsjubileum.

*Paauwels*

(E. M. L. PAUWELS)

Bevolking (en overbevolking).



Naar "Hartman" ons eens heeft geleerd,  
vormt de bevolkingsregistratie,  
Op de secretarissen der gemeenten  
de "hoeksteen" van de administratie.  
Alléén slechts door de vlijt en ijver  
Hierboven U tentoongesteld,  
Dankt Zandvoort het, dat zij in '65  
reeds 15.000 zielen telt.

----





van harte geliciteerd

W. Blok

W. Blok



Als een rots in de branding  
Als een vuurtoren aan 't strand  
Hó is de secretaris  
Bij deze mijlpaal beland  
Vol bewijding leiddde hij 25 jaren  
Het grote gesin der gemeente ambtenaren  
Blijf in goede gezondheid nog menig jaar  
met 't personeel en de Mev'n bij elkaar!

S. Bodde'  
S. BODDE.



De hoogotbejaarde van t'hele stel.  
Bij nader beschouwen, herkent U 'm wel.  
Wenst U nog vele, mooie jaren.  
Kiest alleen bij de Uwen thuis.  
Maar ook op het gemeentehuis.

*A. v. d. Wal.*

A. V. D. WAL.



Het is namens echtgenote van harte proficiat  
 met Uw 25-jarig jubileum als gemeentesecretaris.  
 Dat het U gegeven moge zijn Uw werk nog  
 vele jaren voort te zetten.

  
 A. A. HOPPENBROUWER.





Hooggeachte Secretaris,  
 Dit is zeker en gewis  
 Dat is dit boek,  
 Van omvang kloek  
 Teder stuk voor stuk  
 U biedt zijn beste wensen van geluk.

In die lange, lange rij  
 Tinct u ook nog die van mij.  
 Het moge is alle eenvoud deze zij:  
 „Hart'lijk gefeliciteerd met dit festijn!“  
 Hulde en dank ook voor al't goede dat u deed  
 Zowel is tijd van vreugde als van leed.

Volge voor u en d'leven op dit jubilee  
 Nog een reeks van zegenrijke jaren  
 Is 't geliefde Zandvoort aan de Zee!

*P. Brune* (P. Brune)

Burgerlijke stand, bevolking, militaire  
zaken, verkiezingen, enz.



Controle: Boddé en van der Wal

Enscenering (van huwelijken) Hoppenbrouwer

Algehele leiding: B r u n e .



Geachte Secretaris,

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om u mede namens mijn gezin geluk te wensen met uw 15 jarig jubileum als secretaris van de gemeen-  
te Landvoort. Moge Gods Zegen ook van de toekomst op u en op uw gezin blijven rusten.

Dikwijls gaan mijn gedachten terug naar de tijd, dat ik onder uw leiding op het interne Landvoortse raadsbuis heb mogen werken. Van die periode zijn mij slechts mettelige herinneringen gebleven.

U blijft voor mij de chef, die in de verhouding tot zijn ondergeschikten steeds de menselijke hand has menalezen. Het beste bewijs daarvoor is de geheel eigen steer op de Landvoortse secretarie.

Leuk moer ik bekennen: "de Landvoortse jaren behoren tot de beste van mijn leven."

Nijmegen, 20 november 1965.

J. P. L. MadLEHER.



Wanneer ik in een kort bestek en met een-enkel woord mijn reactie moet geven op de tijd gedurende welke ik het genoegen mocht hebben onder de Heer Gemeente Secretaris Bosman te werken, dan is dat wel in de eerste plaats de herinnering aan de prettige wijze waarop hij het mij steeds mogelijk heeft gemaakt mijn lang bestelling voor alles wat met de<sup>z</sup>ee of het strand verband hield gaande te kunnen houden. Moest ik soms tijdens de "kantooruren" naar het strand; geen bezwaar; steeds stelde hij mij daartoe in de gelegenheid. Dat U, geachte Heer Bosman, mij dat mogelijk hebt gemaakt zal ik bij voortdurende en met erkentelijkheid blijven getuigen. Van harte gelukgewenst en nog vele goede jaren. Zandvoort 18 november 1965.

P. van der Mije KCzn.





Met veel plezier denk ook ik terug  
aan de periode, die ik als ambtenaar  
ter secretarie van Landvoorst doorbracht.

De prettige wijze waarop U mij  
steeds tegemoet wilde treden zal ik  
als de Beste herinnering aan Land-  
voorst bewaren.

*D. J. Knijper*  
(D. J. Knijper.)



12 juli 1945 — 16 juli 1948

Aan een verzoek om ter gelegenheid van Uw 25-jarig jubileum een bijdrage te leveren aan een Samen te stellen album, voldoe ik met het grootste genoegen.

Van harte gelukgewenst met dit jubileum, mede namens mijn vrouw en mijn vader.

De allerbeste wensen voor Uw gezondheid en die van Uw gezin.

*Slagveld*

H. Slagveld

Alle man van pas te maken  
En door iedereen bemind,  
Zijn d'onmogelijkste zaken  
Die men in de wereld vindt.



*A. Kerkman v. Hunen*

A. KERKMAN - VAN HUNEN.

*F. Kerkman*

F. KERKMAN.



Kerkman, van Lennepweg twaalf twee  
doet ook in dit feestalbum mee.

Hij hoopt u tot in lengte van dagen  
dossiers van registratuur aan te dragen.

Met zijn echtgenote biedt hij zijn gelukwensen aan  
en hoopt dat u nog lang op uw secretarispost moge staan.





Dit is Koster uit Haarlem,  
Iedereen op 't raadhuis kent hem,  
Hij werkt - het klinkt misschien wel duur -  
op de afdeling registratuur.  
Maar desalniettemin,  
biedt hij U met Uw gezin,  
zijn gelukwensen aan,  
voor Uw zilveren secretarisloopbaan.

*E. J. Koster.*

E.J. Koster.



G.Deesker is mijn naam,  
U ziet mijn gezin hier tezaam.  
Ik kom uit het hoge Noorde,  
't was Zandvoort, dat mij bekoorde.  
Ik werk op afdeling Archief,  
het werk daar is mij lief.  
Op afdeling Registratuur  
kijkt men niet op een uur;  
voor iedereen staat men klaar  
als een goede overheidsdienaar.  
Met dit zilveren jubilee  
leven w'allen heel erg mee.  
Daarom, zeer geachte jubilaris,  
onze chef en secretaris,  
'k breng U d'allerbeste wensen  
namens 't viertal Deesker-mensen.

*G. Deesker*

Afdeling Registratuur.



In deze bijenkorf (thans rustig),  
werken nijvere ambtenaren,  
Om alle zaken te bezien  
en slechts het goede te bewaren.



Het is voor mij nog altijd een grote  
eer geweest te mogen hebben onder  
de bezielende en menselijke leiding  
van de heer Borman.

*Verhaaf*  
T. VERHAAF  
(1954-1958)





Zeer geachte Heer Borman

Vermoedelyk gaan bij het zien van  
deze foto uw gedachten uit naar geld,  
omdat ik als kassier nu eenmaal de aan-  
geroepene taak heb. de cliënten van de gemeente  
zo nu en dan van de nodige middelen te  
voorzien.

Maar ik zal u ook wel de jaren  
herinneren, die ik onder uw zeer gewaardeerde  
leiding en als secretaris heb gewerkt.

Toen kwam ik met soms een betog-  
rijke papieren uit het archief nu met altijd  
waandervolke papieren uit de gemeentekas.

Hijden Borman heilij mijn  
welgemeende felicitatie met uw 25 jarig  
jubileum.

J. G. PANNEKEET



Wie eens als ambtenaar ter secretarie van Zandvoort heeft gediens  
zal niet licht de gemeente-secretaris vergeten.  
Gods ook ik, bij het jubileum van 25 jaren,  
u mijn welgemeende gelukwensen niet wil sparen.  
Woge de overheidsstaak u ook in de toekomst veel  
voldoening schenken,  
opdat u zulks met vreugde en in gezondheid later  
kunnt gedenken.

*monarch. Schager*

16 juli 1950 - 10 juli 1961

A.S. Bosscher-Schager.



Prediker 3 : 22

Zoo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mensch zich verblijde in zijne werken; want dat is zijn deel; wie toch kan hem zoover brengen dat hij ziet wat na hem zal zijn.?

*Le Heer.*

Met hartelijke gelukwensen ook van mijn echtgenote.



In de korte tijd dat 'k als hulp van de bode  
op 't Zandvoortse raadhuis heb gefungeerd,  
Heb ik mij met veel interesse  
in de "lopende zaken" gespecialiseerd.  
Ik ben tussen U en de vele sectoren  
als 't ware de verbindingsman,  
En doe dit werk met veel plezier.  
(nog vele jaren "als 't effe kan")

Ook hoop ik U, mijnheer de secretaris,  
Nog lange tijd van dienst te zijn.  
Ik feliciteer U met Uw jubilé  
En dank U wel voor het festijn."

*A. Stubbelaan*





Ook ik kom U uit deze hoek feliciteren:  
Hier wilde men mij wat camoufleren.  
Maar na wikken en wegen, kon men mij daar niet laten staan  
En ben toen naar mijn oude plaats in de Raadzaal gegaan.  
Ik wens U geluk en nog tal van jaren  
En dat wij de prettige samenwerking mogen bewaren.

*A. van Duyn.*

De bodenkamer.



De trouwe wachters in hun "toren"  
die er met hand en tand voor waken,  
Dat niemand immer ongenood,  
de Burgervaer of secretaris kan genaken.  
En mocht er ooit een onverlaat,  
met kwade zin hun heiligdom betreden,  
Zij hebben goed en bloed dan veil  
en werpen-em vanaf de trappen naar beneden.



*Proost!*

E l k e   d a g   é é n   (zwart)   g l a a s j e   ?

Een wel zeer somber beeld, dat te denken geeft !

Dat vóór de aanvang van de werkzaamheden reeds het glas werd geheven, wierp een schaduw over het Zandvoortse ambtenarenkorps.

Gelukkig behoort dit thans tot het verleden, maar helaas blijft nog steeds waakzaamheid geboden.

Ach secretaris, niet meer !

Z.O.Z.

Zonsverduistering 1954

(foto welwillend afgestaan door de heer J.Pannekeet)





*P. Pauwels.*  
*G.C. Steenman-Taaf*  
*J. Kridema*  
*H. Schouten-Heers.*

Dit zijn de vier dames van 't kantoor  
 niet achter hun typemachines naar behoor'  
 maar op de rand van de fontein  
 buiten in de zonneschijn.  
 Zij feliciteren u met deze dag  
 en hopen dat 't een onvergetelijke wezen mag  
 en dat u nog vele jaren door  
 de scepter zult zwaaien over dit koor.

De type-kamer.



De drie gratiën !

Haarlem, 22 november 1965.

Als ik terugdenk aan de vele jaren, die  
ik op het raadhuis onder de leiding van  
de heer Bosman heb mogen werken kan  
ik niet anders zeggen dan dat het  
goede jaren waren.

Dauvey

P. M. DAUVEY



„TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT

- MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT I”



Hier ziet U het "gehuisveste" gezin van J.Heemskerk  
die in de "doorstroming" vindt zijn werk  
Toch hoopt hij dat op Uw volgend feest  
de woningnood er is geweest

*J. Heemskerk*





Reeds enkele jaren heeft U mij zeer tot mijn vreugd, willen  
belasten  
met o.a.woningkartotheek en registratie van de gasten

Zo tel ik in de zomermaanden  
de vele recreanten  
en bij een telling op de weg  
de duizenden passanten

Ik heb nog lang geen telkomplex  
dat loopt dus heus wel los  
en.....gelukkig gaat het niet om geld  
maar om "de mens", Hoogachtend,

Voss

A blue ink signature, likely reading 'Voss', with a long horizontal line extending to the left.



Als hulp-ambtenaar der Gemeente Secretarie,  
ben ik werkzaam by de " Badgastenadministratie".  
Het is tellen van vroeg tot laat,  
met voor 1965 een zéér gunstig resultaat.  
Geachte Jubilaris, hetzy U gegeven,  
nog heel lang met Uw gezin  
gelukkig en gezond te leven.

Vriendelyk groetend,

*O. H. Dabroek*  
O.H.Dabroek.



Mij past het, steeds het oog te richten  
bij de immense strijd  
voor 't heil van veel misdeelde burgers,  
-nog steeds niet met een huis verblijd-  
Op het U welbekende devies  
dat siert het raadhuis in z'n fries.  
Mij niet te storen aan wat ieder zegt  
maar slechts te doen wat billijk is en recht.  
Mij daarbij steeds gesteund te weten,  
door U - ik kan daar van op aan -  
Verlicht mijn kruis en geeft mij kracht  
manmoedig voort te gaan.

---

met hartelijke gelukwensen,

*[Handwritten signature]*  
(H. H. Klomp)

Afd. IV, Volkshuisvesting.



De kamer der zuchten.



Twintig jaar geleden, kwam het eerste Contact tot Stand.  
 Het de mijn Gemeente Landvoorst  
 Het went Voorwa, een uitte Cant.

El weet, mynhe, Botman, veel te geven  
 Een goed want hier, een wonderlijk geluch  
 El gaf een steun van het gehele leven  
 De ding het immer, een op jaar.

Eacht Hee Botman, wet niet te zeggen  
 Over dat moeilijke, maar heerlijker tijd.  
 Het waren toch, heel mooie, een  
 Over den een nimmer vlijt.

Het is thans 25 jaar geleden  
 Dat El tot Scorsain was benaemt  
 Vrijen Twintig jaar heet El gescheiden  
 En als Scorsain was El benaemt.



land, wanneer e paar kinderen recht  
stetig in "andvoort", of by een Buur  
jonge Meede wat isdieren e van legt =  
Het Boeman is een "Kraak, inder".

Maakt Men Boeman, mannet, de kinderen  
heeft, allen kann nog met elkander  
af, zijn lot is velen, dat moeg niet kinderen  
heeft een gelukkig, nog dat van jeen.

"Voor grondheis, en heeft veel voozied  
te koop, het is van U weggelagt -  
Het gaat U allen = Heil, heeft goed"  
Dat is onze want, ik heb gezegt.

J. Erdtsieck

F. ERDTSIECK.

BENTVELD.



Mede namens mijn echtgenote  
felicitteer ik u van harte met uw 25  
jarig jubileum als secretaris der gemeente  
Landvoort. Dat u nog vele jaren uw  
arbeid voor deze gemeente en voor de  
gemeenschap, in goede gezondheid moog  
voortzetten.

C. Appel.  
C. Appel.

Gaarne feliciteer ik de heer Bosman met zijn 25-jarig jubileum als gemeentesecretaris van Zandvoort.

Wat de heer Bosman zo'n bijzondere plaats heeft gegeven bij velen, is - naar ik meen - de wijze, waarop hij steeds voor iedereen klaar staat om op buitengewoon sympathieke manier goede raad te verschaffen. Hij verstaat daarom - en volgens mijn veeljarige ervaringen onder diverse andere gemeentesecretarissen en directeuren - als geen ander-de kunst "zijn" ambtenaren warm te maken voor het werk en de vakstudie. Dit geldt ook voor hen, die, zoals ik in 1946, reeds lang geleden uit Zandvoort zijn vertrokken uit de gemeentedienst, omdat hij altijd met belangstelling zijn vroegere ondergeschikten na-oogt.

Ook de manier waarop de heer Bosman iemand iets aanleert verdient aller bewondering: hij weet de mensen iets bij te brengen zonder een houding van superioriteit, die meestal averechts werkt. Ik geloof hem in dit verband rustig te mogen vergelijken met Plato, die zijn leerlingen de wijsheden des levens, waar onder het besturen als vak, bijbracht in discussies op prettig niveau, doch zodanig, dat de lessen er goed werden ingebracht !

Behalve de kwaliteiten, welke de heer Bosman heeft en gebruikt als chef van de ambtenaren zij het mij vergund te wijzen op de menselijke begeleiding van de ambtenaren buiten het werk. Ik denk hierbij speciaal aan het prettige en voor mij altijd opbeurende contact, dat ik schriftelijk met hem had, toen ik in de jaren 1943-1945 naar Berlijn was gevoerd.

Daarom: nogmaals van harte gelukgewenst en nog

C. J. van Staveren  
Hoofd dienst mechanisatie  
en administratieve automatisering  
gemeente Breda.

*C. J. van Staveren*





Om te leveren, jubelend is ook van mij, gaarne een  
gelegenheid mijn bijdrage te leveren, van die uitroep

Kou ik - in gedachten en op een afstand - in gelijke  
wijze het glas heffen zoals dit ook 25 jaar geleden, slechts  
vond; toen der gelegenheid van een benoeming tot secretaris,  
bij u thuis (het was nog van de Koster Lorenzstraat) samen met  
al de collegas van de redactie.

Hierboven een plaatje van mijn zonen en mij, de oudste  
van het de school, "Vik in het rook" (gemeente Heerde), de rest stu-  
deert nog.

Vanuit mijn woonplaats, waar ik mocht opklimmen, tot  
de functie van administrateur van, eenentwintig, was ik 4 in  
de jaren, van grote geluk met uw hofordes jubelend.

van  
B.  
(A. WEBER)

Hillegom, 25 november 1965  
Mauritslaan 1

Hooggeachte heer Bosman,

Heel hartelijk wens ik u en uw gezin geluk met uw 25-jarig jubileum als secretaris van Zandvoort.

Gaarne wil ik voldoen aan het verzoek om een bladzijde te beschrijven in dit herdenkingsalbum.

Nog vaak denk ik terug aan de prettige tijd, die ik op het raadhuis in Zandvoort heb doorgebracht. De eerste schreden in mijn loopbaan zette ik in de kamer van de gemeentesecretaris van Zandvoort. Dat was in augustus 1948. Als je zo pas van de schoolbanken komt en je wilt je een positie in het maatschappelijk leven gaan veroveren, dan bekijk je die maatschappij nogal argwanend. U boezemde mij echter al dadelijk veel vertrouwen in. Gedurende vijf jaren hebt u mij op een prettige wijze begeleid. U had niet alleen belangstelling voor het werk en de studie maar ook altijd voor allerhande persoonlijke zaken buiten het dagelijks werk liggende. Daardoor groeit een sfeer van vriendschap en sympathie en dat heb ik altijd zeer gewaardeerd.

Voor uw steun, hulpvaardigheid en vertrouwen ben ik u zeer dankbaar en dat wil ik gaarne bij deze gelegenheid niet onder stoelen en banken steken.

De gemeentesecretarie van Zandvoort, waar u nu 25 jaar als hoogste chef werkzaam bent, feliciteer ik tevens met dit jubileum.

Ten slotte wens ik u en de uwen fijne dagen toe.



A handwritten signature in dark ink, which appears to read "J. Bosman". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending from the bottom of the name.





Wanneer je van 1950 tot 1954 op de Secretarie van Zandvoort hebt gewerkt, vervolgens tot 1962 op de Secretarie van Voorschoten en daarna ambtenaar bent geworden op het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, is het nog steeds mogelijk, dat je met zoveel enthousiasme over je Zandvoortse tijd vertelt, dat zich het volgende gesprek ontwikkelt.

X : Was die Secretarie van Zandvoort een soort wereldwonder?

A.M. : Welneen, daar werkten heel gewone, prettige mensen en die hadden hun normale zwakheden . . . . .

X : Je hebt er dus ook wel plezier gehad.

A.M. : Jazeker, bijvoorbeeld als wij in de zomer, vanuit het raadhuis naar de "invasie" van Amsterdamse strandbezoekers stonden te kijken en - met een blik op de welgevormde dames - de woorden "billijk" en "rondborstig" uitspraken.

Een andere bron van vermaak was het aardstralenkastje in de typekamer van het raadhuis. Dit kastje moest scheef staan ten opzichte van de muur, maar iedere dag zette een nijvere werkster het weer recht.

Enfin, in een tamelijk buitenissige plaats als Zandvoort gebeuren er natuurlijk allerlei grappige dingen, maar temidden van alle lotgevallen der gemeente handhaafde de Secretarie zich als een burcht van rust en van bekwame administratie. Dit was grotendeels te danken aan secretaris Bosman.

X : Was die secretaris dan zo knap?

A.M. : Ik geloof, dat hij ongeveer alle diploma's bezat, welke een gemeentambtenaar maar kan verwerven. De heer Bosman was o.a. een expert op het terrein van de gemeentefinanciën, maar - het moge vreemd klinken - in het bijzonder ben ik getroffen geweest door het feit, dat hij ook het registratuur-diploma bezat.

X : Hoezo? Heeft een gemeente-secretaris dan zoveel met de registratuur te maken?

A.M.: Eigenlijk moest iedere leidinggevende figuur in een ambtelijk apparaat een goed ontwikkeld inzicht in de registratuur bezitten. Toch ontbreekt dit nog maar al te vaak met als gevolg: onnodig gezocht, dubbel denk - en schrijfwerk, onvoldoende coördinatie, etc. In veel opzichten is de heer Bosman een leermeester voor me geweest. Ik ben erg dankbaar enige tijd onder zijn hoede te hebben mogen werken.

X : Was hij streng?

A.M. : Ja, maar dan op een bijzondere manier: de heer Bosman bezit een strengheid, welke gebaseerd is op een hartelijke benadering van de medemens en op gedegen kennis van zaken en bekwaamheid.

Landvoort a/l, 23 December 1965.  
Parallelweg 9<sup>a</sup>.

Den Heer W. dt. B. Bosman  
Gemeente-Secretaris der gemeente  
Landvoort.

Heer geachte heer Bosman,

Mede door ziekte was het my niet mogelijk  
u op de receptie, ter gelegenheid van uw  
25-jarig secretaris-jubileum, te feliciteren.  
Moge Gods heilige Geest u nog lange tijd  
vergezellen, in uw werk-zowel als gerins leven.  
Ik denk nog heel vaak aan de hele prettige tijd, die ik op  
uw secretarie doorbracht.

Hoogachtend,  
Groenendijk-Dam.

Heer dt. Groenendijk-Dam  
Parallelweg 9<sup>a</sup>  
Landvoort a/l



Reeds enige tijd ligt op mijn bureau het vriendelijke verzoek van de Heer Zonneveld te wachten om iets aan het papier toe te vertrouwen ter gelegenheid van het feit, dat de Heer Bosman zijn 25-jarig jubileum als gemeente-secretaris viert.

Als conscentieus mens, als de Heer Zonneveld is, doet hij ook enige suggesties. Een foto van gezin of woning kan ik moeilijk missen, een foto van

mijn hobby zou misschien aanstoot geven, maar mijn ijdelheid is groot genoeg om een foto van mijzelf hierbij te voegen.

Het verzoek houdt ook in een kort woord van gelukwens uit te spreken, een rijmpje (natuurlijk, want het is de tijd van Sint-Nicolaas) bij te sluiten of de beschrijving te geven van een leuk voorval. Vooral dit laatste is moeilijk, omdat de jaren, die ik op de secretarie van Zandvoort mocht doorbrengen, in de bezettingstijd vielen en die tijd weinig vreugdevols inhield.

Onwillekeurig kom ik dan op het belangrijkste: de persoon van de Heer Bosman. In de eerste plaats zou ik hem, zijn vrouw en verdere familie dan van harte met dit heugelijke feit willen gelukwensen. In de tweede plaats zou ik erbij willen stilstaan, dat de Heer Bosman als ambtenaar niet anders was dan als secretaris. Dat is ook wel te begrijpen, omdat hij zijn autoriteit niet behoeft te ontleenen aan het ambt, dat hij bekleedt, doch aan de persoonlijkheid, die hij is, en de kennis, die hij heeft. Ik dacht dat dit een tweede gelukwens waard was, zowel naar de kant van de Heer Bosman, als naar die van de secretarie voor het hebben van een dergelijke chef. Mag ik in mijn gelukwens ook de gemeente Zandvoort betrekken, die zulk een bekwaam secretaris heeft weten aan te trekken?

Als protestant zou ik naar goed katholiek gebruik dit stukje willen besluiten met: Proficiat!

  
, (J.H. Bergh)